

Παιδική σκηνή Δήμητρας Φουντούκη

ΤΗΛ.: 210 9217 327 (& FAX) / Κιν. 6937 228271

www.foudouki.gr / e- mail: info@foudouki.gr

Αξιότιμοι κύριοι

Σας γνωστοποιούμε πως η Παιδική Σκηνή της Δήμητρας Φουντούκη και η Εταιρία Θεάτρου «Θεσσαλονίκη» παρουσιάζουν τη χειμερινή θεατρική σαιζόν 2016 – 2017, το μιούζικαλ:

«Η μικρή Αθηνά και τα ξενιτεμένα γλυπτά του Παρθενώνα»

Υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας,



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Παιδείας,

Έρευνας και Θρησκευμάτων



και της Περιφέρειας Αττικής.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόκειται για ένα παραμύθι με ιστορικά στοιχεία, βασισμένο στην αληθινή ιστορία των κλασικών έργων Τέχνης του Παρθενώνα, που φυγαδεύτηκαν στη Βρετανία την εποχή της τουρκοκρατίας από το Λόρδο Έλγιν. Τα γλυπτά ζωντανεύουν, δηλώνουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στην πατρίδα και ζητούν τη βοήθεια των Ελλήνων όλου του κόσμου.

Στο **Μόλυβο** οι παραστάσεις μας θα δοθούν

την **Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017**

στο **Συνεδριακό Κέντρο Μήθυμνας**

Πραγματοποιούνται 2 παραστάσεις: (9.00 -11.00 & 11.00 -13.00)

Εισιτήριο: 4 €

Δεχόμαστε κρατήσεις ως 7 / 2 / 2017

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η μικρή Αθηνά – η ηρωίδα του έργου – επισκέπτεται το βρετανικό μουσείο στο Λονδίνο, όπου αντικρίζει έκπληκτη τα γλυπτά του Παρθενώνα να ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια της. Τα γλυπτά εξιστορούν με θλίψη το παρελθόν και ζητούν από την Αθηνούλα να τα βοηθήσει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Το φάντασμα του Λόρδου Έλγιν - που έχει στοιχειώσει στο μουσείο - ταραίζει τη γαλήνη της παρέας προκειμένου να δώσει τη δική του εξήγηση στην ιστορία. Η παρέα αποφασίζει να γνωστοποιήσει την επιθυμία των γλυπτών σ' όλο τον κόσμο και καταλήγει στα γραφεία του μουσείου. Τα έγγραφα ταξιδεύουν και πετυχαίνουν το στόχο τους, ώσπου ξαφνικά κάνει την εμφάνισή της η Βασίλισσα Ελισάβετ...

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ

Κείμενο -Στίχοι – Σκηνοθεσία: Δήμητρα Φουντούκη

Μουσική επιμέλεια: Κώστας Παλιούρας

Χορογραφίες: Αθηνά Γιακεζόγλου

Κοστούμια: Ελευθερία Βαβαρίνη

Βοηθός σκηνοθέτη: Χρυσούλα Ντουμπάρα

Αφίσα: Βιργινία Λάμπρου

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ

Η Λένα Αλκαίου (Θεά Αθηνά)

Η Φιόνα Τζαβάρρα (Αθηνούλα)

ο Αλέξανδρος Χατζής (Περικλής)

Το ποίημα του Λόρδου Μπάιρον ερμηνεύει ο Τάσος Χαλκιάς.

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:

Αθηνούλα

Φωτεινή Μποστανίτη

Άλογο της Σελήνης

Βλάσσης Χρυσικόπουλος

Λόρδος Έλγιν, Περικλής, Βασίλισσα Ελισάβετ

Καραμουσάλης Κων/νος

Καρυάτιδα, Λαίδη Έλγιν

Δήμητρα Φουντούκη

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΣ
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΧΩΡΟΣ.

